

Liturgie voor zondag 20 december
2.0 dienst op de 4^e Advent
in de Gideonkerk te St.-Annaparochie
Aanvang: 9.30 uur

M.m.v. Johan-Klaas, Doety, Renze, Tineke
Spelers: Sybo (als Jozef), Sjoukje (als Maria), Gert (als Jaap van Dissel),
Marjan (als complotdenker) Henny (inschrijven kerkdienst),
Jolanda & Zryan & Avzhîn (als Jozef, Maria & baby Jezus)
Voice-over: Corrie en Dick
Film(montage): Jouke
Blazers: Ytzen, Feike, Sjoukje, Hans, Tsjipke

Welkom

Scène 1

Lied: Queen – Thank God It's Christmas

Oh, my love, we've had our share of tears
Oh, my friend, we've had our hopes and fears
Oh, my friends, it's been a long hard year

But now it's Christmas
Yes, it's Christmas
Thank God it's Christmas

The moon and stars seem awful cold and bright
Let's hope the snow will
make this Christmas right
My friend, the world will share
this special night

Because it's Christmas
Yes, it's Christmas
Thank God it's Christmas
For one night

Thank God it's Christmas, yeah
Thank God it's Christmas
Thank God it's Christmas
Can it be Christmas?
Let it be Christmas
Every day

Oh, my love, we live in troubled days
Oh, my friend,
we have the strangest ways
All my friends on this one day of days
Thank God it's Christmas
Yes it's Christmas
Thank God it's Christmas
For one day

Thank God it's Christmas
Yes, it's Christmas
Thank God it's Christmas
Ooh yeah
Thank God it's Christmas
Yes, yes, yes, yes, it's Christmas
Thank God it's Christmas
For one day
A very merry Christmas to you all

Advent

Gebed

Lied: In de stad van koning David (live)

In de stad van koning David
met een stal als onderdak,
ziet een moeder naar haar kindje,
liggend in een voederbak.
't Is Maria die ons bracht
Jezus, in de winternacht.

Hij die groot is en verheven
is een pasgeboren Kind,
is in hooi en stro gelegen,
waar Hij dieren bij zich vindt.
God, getrouw aan al de zijnen,
wordt de kleinste van de kleinen.

Jezus, blijf maar bij ons leven
met Uw kinderlijke Geest.
Doe ons danken, doe ons delen,
voer ons naar Gods eeuwig feest.
Kindje dat Maria baarde,
maak het licht alom op aarde

Scène 2

Lied: Celine Dion - O Holy Night

O Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior's birth
Long lay the world in sin and error pining
'Til He appeared and the soul felt its worth
A thrill of hope, the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn
Fall on your knees

O hear the angel voices
O night divine!
O night when Christ was born
O night divine!
O night, O night divine!

Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains He shall break, for the slave is our
brother
And in His name, all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise
we
Let all within us praise His holy name
Christ is the Lord!
Their name forever praise we
[Chorus]
Noel, Noel
O night, O night divine
Noel, Noel
O night, O night divine
Noel, Noel
O night, O holy night

Scène 3

Lied: John Williams –
Somewhere in my Memory

Candles in the window
Shadows painting the ceiling
Gazing at the fire glow
Feeling that gingerbread feeling
Precious moments
Special people
Happy faces
I can see

Somewhere in my mem'ry
Christmas joys all around me
Living in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me

Somewhere in my mem'ry
All of the music
All of the magic
All of the fam'ly home here with me

Scène 4

Lied: John Lennon – Happy Xmas
(War is over)

So this is Christmas
And what have you done
Another year over
A new one just begun

And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fears

And so this is Christmas
For weak and for strong
The rich and the poor ones
The war is so long

And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let's stop all the fights

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let's hope it's a good one
Without any fears

And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun

And so happy Christmas
We hope you have fun
The near and the dear ones
The old and the young

A very merry Christmas
(And a happy New Year)
Ooh, oh
(Let's hope it's a good one)

It's a good, it's a good one
Without any fear

And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
A new one just begun

Overdenking

Lied: EO, Protestantse Kerk, Rooms-
Katholieke Kerk - Lied van Eenheid

(zang)

*O kom, o kom, Immanuël,
Verlos uw volk, uw Israël,
Herstel het van ellende weer,
Zodat het looft uw naam, o Heer!*

*Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!*

(eerste voordracht voorgangers)

*Vader, het uur is gekomen.
Toon nu de grootheid van uw Zoon,
dan zal de Zoon uw grootheid tonen.
Hij heeft van U de macht ontvangen,
om iedereen die U hem gegeven hebt het
eeuwige leven te schenken.
Het eeuwige leven, dat is dat zij U kennen, de
enige ware God,
en hem die U gezonden hebt, Jezus Christus.*

(reactie Brainpower)

*Vertel ons de waarheid... We zitten met
vragen... Wat is het beeld?
Waarom religie verdeelt
als de verlosser ons heelt?
Wat is de deal?
Is Baphomet echt en wil Satan je ziel?
Ik vraag het de Heer
Laat het me weten
....het Beest gaat tekeer*

(tweede voordracht voorgangers)

*Vader, Ik heb aan de mensen die U mij uit de
wereld gegeven hebt uw naam
bekendgemaakt.
Zij waren van U, maar U hebt hen aan mij
gegeven.*

*Ik bid voor hen, voor de mensen die U mij
hebt gegeven, omdat zij van U zijn.
Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de
naam die U ook aan mij gegeven hebt,
zodat zij één zijn zoals wij één zijn.*

(reactie 2 Brainpower)

*Ik hoor te veel leugens
Maar zie geeneen feit
De gemeenheid... waarvan je Brain splijt
En er is geen tijd
Waar is de eenheid - te midden van
tweestrijd?*

(zang)

*O kom, Gij sleutel Davids, kom
En open ons het heiligdom;
Dat wij betreden uwe poort
Jeruzalem, o vredesoord!
Weest blij, weest blij, o Israël!
Hij is nabij, Immanuël!*

(derde voordracht voorgangers)

*Vader, ik kom naar U toe, en ik zeg dit terwijl
ik nog in de wereld ben,
opdat zij vervuld worden van mijn vreugde.
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt
nemen,
maar of U hen wilt beschermen.
Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is
de waarheid.
Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij
bent en ik in U, laat hen zo ook in ons zijn,
opdat de wereld gelooft dat U mij hebt
gezonden.
Opdat zij één zijn zoals wij, dat zij volkomen
één zijn.*

(reactie 3 Brainpower)

*ik zie die gimmicks -
Wat is er nep en wie is er echt?
Maar God checkt je spirit
En die matcht dus niet met wat je zegt...
Bless*

(zang)

*O kom, die onze Heerser zijt,
In wolk en vuur en majesteit.
O Adonai die spreekt met macht*

*Verbreek het duister van de nacht.
Weest blij, weest blij, o Israë!
Hij is nabij, Immanuel!*

Scène 5

Lied: The Way in a Manger (live)

We were alone in the fields with our sheep
A star in the sky glowing bright in the east
When an angelic choir singing all glory be
To God in the highest, bade us come see
(they said)

The way in a manger is a babe fast asleep
He's never a stranger to wise men who seek
The light and the hope for all of mankind
He's the way in a the manger
And He's easy to find

Mary and Joseph were there when we came
All that the angels had said was the same
And when I saw the baby I knew just what to do
I bowed down to worship the light and the truth

The way in a manger is a babe fast asleep
He's never a stranger to wise men who seek
The light and the hope for all of mankind
He's the way in a the manger
And He's easy to find

The light and the hope
For all of mankind
He's the way in a manger
And he's easy to find

Scène 6

Lied: Nina Simone – New World is Coming

There's a new world commin'
And it's just around the bend
There's a brand new mornin'
That belongs to you and me

A new world commin'
The one we had vision of
And its commin' in peace
Is commin in joy
And commin in love...yea...yea...yea

There's a new world commin'
And its just around the bend

There's a new day dawning
The one that's for you and me

A new world commin'
The one we've had vision of
And its commin in peace
Commin' in love
Commin' in peace
Commin' in joy
And commin in peace
Commin' in joy
And commin in love

And I saw another sign in Heaven
Great and marvelous
Seven angels having the seven last plagues
For in them is filled up the Wrath of God

And I saw as it were a sea of glass mingled
with fire
And them that had gotten the victory over the
beast
And over his image
And over his mark
And over his name
Stand on the sea of glass
With the harps of God all around them

There's a new world commin'
And its just around the bend
There's a new day dawning

Scène 7

Lied: Typhoon – Alles is gezegend

Wat nou als alles er toe doet?
Zijn wij hier dan toch voor niets geweest?
Ik weet allang niet meer
Maar dat is precies genoeg

Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh (Hey)
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg

Ik deed een hoop dingen fout
Vergeef me, oh Heer
Ter verdediging: ik handelde uit noodweer
Voelde me onoverwinnelijke en loog weer
Maar dat nooit meer

Mijn mama zei me: "Maak je los van je
ketting (Ahuh)
Voel je vrij en tel je blessings" (Okay)
Ik ben druk maar bel m'n vader van de week
En zeg 'm dat ik meer van 'm houd dan dat 'ie
weet
Bij mijn demonen op de sofa
Ze vragen: "Wil je thee?"
Ze weten dat ik eerst ergens anders ben
geweest
Want ik ben niet alleen
Ik tel de stappen in het zand
En het strand roept de zee

Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh
Hey
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg

En ik was zo moe dat de duisternis kwam
Zat in mijn vecht-of-vluchtmode
Wilde niet huilen als man
Nog steeds even onbevangen
Maar de onschuld kwijt
Vraag maar, wat wil je weten over schaamte
en spijt? (Hè)
Wie wil je zijn op het hoogtepunt van het
feest?
Ik was verslaafd aan het zoeken
Ben het denk ik nooit geweest
Maar vandaag met een kroon op mijn hoofd
Ik leef
Ik dank God want ik ben er nog steeds
Ik was al thuis vanaf het prilleste begin
En dat laatste wat me rest
Is een duik in de volledigheid uit het
adelaarsnest
Bij storm of windstil, ik hoor je stem
Oog in oog met iemand die me door en door
kent

[Refrein: Typhoon]
Alles is gezegend
Misschien komt alles goed
En alles heeft een reden
Al weet ik vaak niet hoe
Oh-oh-oh-oh-oh
Hey
Ik weet niet wat we doen
Het lijkt genoeg

Alles is gezegend (Alles is, oh)
Alles is gezegend (Alles is, oh)
Alles is gezegend (Alles is, oh)
Alles is gezegend (Alles is, oh)

Zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis
Zolang we gewicht geven aan licht
En ik heb nachten dat ik denk: "Man, wat
heeft het voor zin?"
Maar de ochtenden zijn blind en
vergevingsgezind
Dus ik blijf dat rondje lopen tot ik weet waar
het begint

Voorbede

Gebed

Lied: Hoor de eng'len zingen d'eer (live)

Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!
Vreed' op aarde, 't is vervuld:
God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor,
dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Hij, die heerst op 's hemels troon,
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft,
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd,
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf,
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuwgeboren Heer!

Zegen

Lied: Johan Lennon – Imagine

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace, you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world,
you

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one